



A World of Friends

Verksamhetsberättelse för år 2019

Styrelse:	Britt-Louise Thegländer ¹ , ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo Tillberg, suppleant, kassör Mona Serenius, ordinarie ledamot, sekreterare Kristina Gustafsson Frank, ordinarie ledamot Ann-Sofi Ivarsson, ordinarie ledamot Gunilla Zandrén, ordinarie ledamot Barbro Zimmerling Svan, suppleant
Revisorer:	Ulla Hasselström, auktoriserad revisor Anita Ögren, föreningsrevisor
Valberedning:	Torsten Thurén (sammankallande) Lars Åke Lindbom

Styrelsens och föreningens arbete

Möten

- Styrelsen har under 2019 haft 8 protokollförda styrelsemöten och ett antal arbetsmöten. Styrelsens medlemmar utför allt arbete ideellt och erhåller inga arvoden.
- Föreningens årsmöte hölls den 23 mars 2019 på Gershedens Folkets Hus, Skansen.

Medlemmar

Föreningen hade vid årsskiftet 2019/20 ca 300 medlemmar.

Anställda

- Föreningen har för närvarande ett 30-tal personer som arbetar i våra projekt, anställda av våra dotterorganisationer i Indien och Ghana.

Uppföljningsresor

- I mars 2019 besökte Britt-Louise våra projekt i Indien.
- Britt-Louise var tvungen att ställa in sin planerade resa till Ghana hösten 2019.

Övrigt

- Föreningen är godkänd av Svensk Insamlingskontroll för 90-konto.
- Föreningen har plusgiro 901232-9 och även ett Swish-nummer 1239012329.

¹ Hädanefter benämns styrelseledamöterna i texten endast med förnamn

- Föreningens hemsida www.aworldoffriends.se har uppdaterats under året. Alla årsmöteshandlingar kan hämtas direkt på hemsidan.
- Föreningen har en egen Facebook-sida som uppdateras kontinuerligt.
- Databasen över medlemmar har uppdaterats. Medlemmar som trots påminnelse inte betalat medlemsavgift har tagits bort och nya medlemmar har tillkommit.
- Information har gått ut till fadderföräldrar om de barn som avslutat sin skolutbildning och utgått ur programmet.
- Nya faddrar har värvats till barn som tillkommit i våra program.

Information om föreningen

Föreningen finns presenterad:

- på föreningens hemsida www.aworldoffriends.se. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redovisning samt uppföljning och integritetspolicy, publiceras på hemsidan. Där finns även utförlig information om föreningens mål och verksamhet, insamlingsaktiviteter, aktuell information, bilder från våra projektområden samt upplysning om styrelsens medlemmar och kontaktuppgifter.
- i den broschyr som föreningen låter trycka. Broschyren delas ut på informationsmöten, träffar och vid besök på skolor.
- på Facebook A World of Friends.
- i Forum Syds skrift: Swedish NGOs. Development and Solidarity.
- i SFI:s medlemssammanställning på webben, med länk till vår hemsida.
- i en bok som SFI publicerat över alla föreningar med 90-konton.
- på internetportalen www.bidra.nu
- på www.godhandling.se

Informationsmöten

Informationsmöten om A World of Friends verksamhet har hållits för följande grupper:

- Thunmanskolan den 24 maj inför deras dagsverke den 5 juni (Britt-Louise)
- Biblioteket i Bergshamra 9 september (Britt-Louise)
- Medlemmar av styrelsen deltog i Sigfridsborgsskolans Ghanadag den 25 maj.
- Vårt traditionella julkalas hölls denna gång i Marieborgskyrkan i Västervik den 23 november. Britt-Louise och flera av styrelsemedlemmarna reste ner till Västervik för att berätta om verksamheten och sköta försäljningen.

Insamlingsaktiviteter, allmänt

- A World of Friends insamlingsverksamhet baserar sig huvudsakligen på värvning av medlemmar och faddrar till våra fadderbarnsprojekt och till barnhemmet. Medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift och faddrarna betalar dessutom en månatlig summa för sitt fadderbarns försörjning eller till barnhemsverksamheten.
- Ett par svenska skolor bidrar med intäkter från olika aktiviteter till våra projekt.
- Medlemmar, privatpersoner och företag bidrar med större eller mindre gåvor.
- Försäljning av lotter och av varor som införskaffats från våra projektländer sker vid vår årliga julfest, årsmötet och vid diverse andra tillfällen.
- Kyrkor, privatpersoner och företag i Ghana bidrar regelbundet med mat, kläder och andra förnödenheter till vårt barnhem.

Gåvor och insamlingar 2019

Vi har under 2019 fortsatt upplevt svårigheter att samla in medel till våra verksamheter. Personalskifte och ändrade rutiner i skolorna har lett till att vi förlorat stöd hos dem som tidigare sponsrat oss. Som liten

ideell förening med begränsad omsättning kommer vi sällan ifråga när det gäller sponsring från företag etc. Minskade ekonomiska resurser leder till åtstramningar och besparingar på flera områden.

Följande skolor har under året sponsrat föreningen genom olika aktiviteter:

- Sigfridsborgsskolan, Älta
- Thunmanskolan, Knivsta

Följande företag, och föreningar har under 2019 sponsrat föreningens verksamheter:

- Marieborgskyrkan, Västervik
- Walters Foto, Västervik
- Nema Problema AB

- Utöver faddrarna har många medlemmar och andra privatpersoner skänkt gåvor under året.
- I samband med jämna födelsedagar eller begravningar har föreningen stått som förmånstagare.
- Gåvor till Utbildningsfonden har inkommit under året.
- Lokala organisationer och kyrkor i Biadan har bidragit med gåvor till vårt barnhem.

- Ett hundratal nätbutiker, som t.ex. Adlibris, Bokus, Lindex, HP, Telia och även reseföretag mm skänker en given summa eller procent på hela köpet till en valfri biståndsorganisation med 90-konto när man handlar från dem. A World of Friends är en av organisationerna på Godhandlings lista. Listan på nätbutiker som ingår finns på www.godhandling.se

Fonder

- **Utbildningsfonden** startades 1999, med medel som donerats till föreningen, som stöd till gymnasie- och yrkesutbildning för barnhemsbarnen i Biadan. Bidrag kan sättas in på föreningens postgirokonto 901232-9 eller via Swish 1239012329. Märk talongen: **Utbildningsfonden**.
- **Gustaf & Britta Thegländers Minnesfond** syftar till att finansiera eftergymnasiala studier för fadderbarn i både Ghana och Indien. Donationer till fonden kan swishas eller sättas in på föreningens postgirokonto (se ovan). Märk talongen: **Minnesfonden**.

Ghana

A World of Friends, Ghana

Vår lokala samarbetspartner i Ghana är *A World of Friends, Ghana*. Föreningen har verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen, och i Okorase norr om Accra i Östra regionen.

Koordinator för samtliga våra projekt i Ghana är **Dr Nana Ababio**. Nana övervakar verksamheten på barnhemmet och skolan och har regelbunden kontakt med barnen och personalen. Han gör också täta besök i Okorase. Nana arbetar helt ideellt och får ingen lön av föreningen, till skillnad från våra övriga lokala medarbetare.

Biadan

Children's Home

Barnhemmet i Biadan drivs helt i A World of Friends regi och personalen avlönas av föreningen. Finansieringen av barnhemmet grundar sig på månatliga bidrag från *fadderföräldrar* och *barnhemsfaddrar*, skolors insamlingsarbete, lokala bidrag samt donationer från företag och medlemmar i Sverige.

Trots att Ghana har omnämnts som det land i Afrika som utvecklas snabbast är den ekonomiska misären i byarna fortfarande omfattande och genomsyrar samhället. Den ekonomiska situationen har försämrats på senare år och infrastrukturen, såsom vägar, elektricitet etc har i det närmaste kollapsat. Nana Akufo-Addo valdes 2016 till Ghanas nya president och förhoppningen var att han skulle vända utvecklingen till det bättre, men utvecklingen har snarare gått åt motsatt håll. Nyval kommer att hållas i december 2020.

Ett stort antal barn i Ghana behöver hjälp med basala behov, såsom mat, kläder, bostad och utbildning. På barnhemmet kan vi dock bara ta emot föräldralösa, eller barn till föräldrar som lider av psykisk sjukdom, fysiska handikapp, missbruk eller kriminalitet. På barnhemmet bor nu ett 20-tal barn.

Husmor för vårt barnhem är Ms. Dorothy, en moderlig och duglig person. Dorothy och en till anställd, Augustina, bor på barnhemmet dygnet runt. Därutöver har vi ett antal lokalt anställda som arbetar dagtid med matlagning och tvätt etc. Barnen själva tar aktiv del i arbetet.

Under lång tid kämpade vi med lokala myndigheter för att få elektricitet till huset och tomten runt omkring, men utan respons. Vi löste problemet genom att installera solpaneler, vilket visat sig fungera utmärkt. Vi får nu en jämn tillförsel av el och slipper alla avbrott och ransoneringar som är vanliga i Ghana. 2018 kunde vi med hjälp av en donation från Sverige köpa ytterligare två solpaneler. Vi kan nu driva belysning, kyl & frys, vattenpump och TV.

Det tropiska klimatet gör emellertid att temperaturen inomhus blir olidligt hög, framför allt kvällstid. Det vore bra att kunna öppna fönster och dörrar men då invaderar istället malariamyggen. Malaria är en ytterst allvarlig sjukdom, en av de största dödsorsakerna till barnadödlighet i Afrika söder om Sahara. Det går inte en vecka utan att vi har ett barn på barnhemmet som insjuknar i malaria. Eftersom våra barn är väl omhändertagna och medicineras omedelbart har vi ännu inte haft något dödsfall. Men vi skulle behöva installera luftkonditionering, som i sig utgör ett skydd mot malariamygga. Det kräver dock ytterligare solpaneler, vilket vi just nu inte har möjlighet att installera av ekonomiska skäl.

Den första generationen barn som vuxit upp på barnhemmet har avslutat sina utbildningar och är utspridda på olika håll i landet. De har på eget initiativ startat en förening och håller via sociala medier nästan daglig kontakt med varandra. De har fortfarande en stark anknytning till barnhemmet.

Utbildning

Samtliga barnhemsbarn får sin grundutbildning, förskola – grundskola, i A World of Friends' International School. De barn som avslutat sin grundskoleutbildning kan antingen fortsätta på gymnasiet eller genomgå en yrkesutbildning. Både gymnasieutbildning och annan högre utbildning i Ghana har varit mycket dyr. Den nya regeringen, som tillträdde 2016, hade fri gymnasieutbildning i sitt politiska program. Detta var en efterlängtd reform för alla föräldrar. Resultatet av reformen blev dock inte som man tänkt sig. Skolavgifterna är slopade men skoluniformer, skolmaterial, extraundervisning etc kostar fortfarande stora summor. Dessutom innebär reformen att alla elever antas till gymnasieutbildning utan betygsprövning. Eftersom gymnasieskolorna inte är planerade för ett så stort antal ungdomar räcker varken lokaler eller lärare till. Detta har medfört att eleverna har delats in i två grupper och bara får studera en halv termin var. Kvaliteten på utbildningen blir därigenom helt urholkad. I december 2020 är det återigen val i Ghana. Förhoppningen är att det blir en förändring av utbildningssystemet.

Universitets- och högskolestudier innebär fortfarande höga kostnader.

James Badu, som ingick i vår första kull av barnhemsbarn 1994, studerar för närvarande Risk Analysis and Governance vid Universitetet i Stavanger, och siktar på en Masters och Ph.D. Detta stipendium har han skaffat på egen hand och vi blev glatt överraskade då vi fick höra att han studerar i Norge. Under hela sin skolgång var James väldigt duktig och fick diplom som bästa student av 2000, när han examinerades från Universitetet i Sunyani. Vi har mail-kontakt med James, som skriver: "A World of Friends gave me the greatest opportunity in my life.... I am who I am because of the support of A World of Friends. I am also very thankful to my Swedish sponsor.... Thanks so much for everything".

A World of Friends' Office House & Computer Center

Föreningens lokala kontor i centrala Berekum fungerar som en mötesplats för alla involverade i A World of Friends. I anslutning till kontoret finns också ett litet bibliotek, med böcker donerade från Sverige, England, USA, liksom lokala bidrag.

I huset finns också en dataskola, A World of Friends' Computer Center. Våra egna skolbarn får undervisning där, men vi tar även emot betalande vuxna och barn från distriktet, som vill gå kurs. Datorerna börjar emellertid åldras och vi skulle behöva förnya utrustningen.

International School

A World of Friends startade 1998 en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Skolan har drivits i föreningens regi sedan dess. Verksamheten omfattar en förskola, en grundskola, och från och med 2007 också ett högstadium. I skolan går våra barnhemsbarn men även andra barn från distriktet. De skjutsas till och från skolan i föreningens bussar. Vi serverar skollunch, vilket är unikt i Ghana.

Elevantalet på vår skola har sjunkit. Det beror dock inte på att skolan fungerar dåligt utan snarare tvärtom. Våra elever presterar generellt mycket bra på de nationella proven framför allt i kärnämnenäna matte, engelska och naturvetenskap. Detta har lett till att när eleverna slutat årskurs 6, flyttar föräldrarna sina barn till en annan skola i distriktet. Där låter man eleverna göra ett kunskapstest, där de i regel presterar så bra att de kan hoppa över årskurs I och II på högstadiet och gå direkt till årskurs III. På så sätt sparar föräldrarna in kostnaderna för två årskurser.

Genomströmningen av lärare i vår skola är stor. Många blivande lärare söker sig till vår skola, som har gott rykte, för att kunna ange det som merit då de söker till lärarutbildningen. Efter fullgjord utbildning tar de sedan ofta anställning i någon av de statliga skolorna som kan betala högre löner. För oss är givetvis täta lärarbyten en stor nackdel. Vi skulle behöva mer resurser för att kunna konkurrera med bättre löner.

Okorase

I byn Okorase är den huvudsakliga försörjningen kakao och diverse andra grödor. Vår nuvarande koordinator i Okorase är *Bruce*. Han har stöd av ett antal duktiga kvinnor ur det kvinnokooperativ som föreningen var med om att starta. Skolans rektor är också en stor tillgång.

Fadderbarnsprogrammet

A World of Friends har ett fadderbarnsprojekt i Okorase omfattande ett 40-tal barn. Programmet syftar till att stödja barnens utbildning. De får hjälp med skolavgifter, skoluniformer och undervisningsmaterial. Vid behov ingår också läkarbesök, mediciner och sjukhusvård. Skolans rektor och lärare väljer i samråd med Okorases kvinnogrupp ut ett barn per familj, bland dem som har störst behov av hjälp. Matrasoner, avsedda för hela familjen, delas ut varje månad. Vi har under året tagit in nya fadderbarn i Okorase, i takt med att äldre barn lämnat programmet.

Okorase Experimental School

Sedan 1989 finns Experimental School i Okorase. Denna skola, som nu varit verksam i över 30 år, var föreningens första projekt i Ghana och upptakten till all vidare verksamhet i landet. Skolan har successivt byggts ut och omfattar nu förskola t.o.m. årskurs 9.

Lärarna är välutbildade och mycket engagerade och skolan är byns stolthet. Antalet elever i klasserna har begränsats och de presterar mycket goda resultat vid de årliga nationella proven.

Okorase Computer Center

Genom en donation från Sverige kunde vi 2012 köpa in 10 datorer, installera luftkonditionering och lägga ett nytt golv i ett av skolhusen. Okorases datacenter har blivit mycket uppmärksammat eftersom inga grundskolor i Ghana kan uppvisa något liknande.

Indien

A World of Friends, India

Vår lokala samarbetspartner i Indien är *A World of Friends, India*. Vi arbetar huvudsakligen i byarna Orikkai och Illupapattu, nära staden Kancheepuram i delstaten Tamil Nadu, Sydindien. Vårt kontor ligger i byn Orikkai. Målgruppen är huvudsakligen lågkastiga eller kastlösa kvinnor och barn.

Koordinator i Indien är *AW Raghu*. Mrs Valarmathy, eller ”Emma” som vi kallar henne, arbetar som Raghus assistent och lärare i kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. Utöver dem har vi ett antal lärare i våra kvällsskolor och vår sömmerskeskola.

Föreningens syfte är att stötta kvinnor och barn som lever under fattiga förhållanden. Vi har fokuserat på barnens utbildning och kvinnornas rättigheter och möjlighet till ekonomisk självständighet.

De indiska männens alkoholism och våldsbenägenhet har ökat markant, vilket resulterat i att andelen utslagna familjer ökat. Delstaten Tamil Nadu uppmuntrar indirekt till missbruk, genom att starta spritbutiker i byarna. Man ser ökade skatteinkomster som en god inkomstkälla och tar inget ansvar för konsekvenserna.

Alkoholmissbruk gör ofta männen våldsbenägna, vilket kan leda till att mamman skadas eller misshandlas till döds. Då samhället saknar sociala skyddsnet för utsatta barn har föreningens arbete i många fall förändras från socialt stöd till akut nödhjälp. När mamman saknas och pappan är alkoholmissbrukare finns ingen fungerande vårdnadshavare. Barnen hamnar då oftast hos en äldre släkting, t.ex. mormor eller farmor, som inte har några försörjningsmöjligheter. När barnen blir fadderbarn ger vi dem utbildningsstöd och månatliga matransoner, och gör det möjligt för åldriga släktingar att fungera som deras vårdnadshavare.

Eftersom alkoholism och kvinnovåld bland män är ett stort problem, informerar vi i skolan om riskerna med alkohol och droger. Vi försöker hitta goda manliga förebilder för pojkarna i vårt fadderbarnsprogram och visa dem på ett annat sätt att leva. Det är inte lätt, men vi har en mycket god förebild i Raghu.

Kvinnoprojekten

Bankerna

Sedan 1995 bedrivs kvinnoprojekt i flera byar i syfte att:

- möjliggöra ett visst ekonomiskt oberoende genom grundandet av kvinnobanker,
- ge ett alternativ till lokala ’money lenders’, som kräver ockerräntor av låntagarna
- erbjuda ett forum där kvinnor får möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

- Kvinnorna träffas en gång i veckan, varvid en liten summa pengar sätts in på den gemensamma banken. Det kapital som förvaltas av banken är tillgängligt för lån. Kvinnorna beslutar gemensamt om räntor och andra lånevillkor. Pengarna som lånas skall användas för barnens utbildning, till investeringar för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter etc.

Bankernas kapital ökar kontinuerligt genom att kvinnorna betalar ränta på lånen. Bankverksamheten har blivit ett mycket framgångsrikt projekt som stärkt kvinnornas självkänsla på ett påtagligt sätt.

Bankverksamheten har två inriktningar:

- Emergency bank, där den övre gränsen för lån är 1 000 rupies (ca 200 SEK) som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc.
- Business bank, den s.k. 'Kobanken', där 10 000 rupies (ca 2 000 SEK) är maximibelopp. Syftet med business bank är att möjliggöra kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc.

Kvinnobankerna är självgående, men A World of Friends har genom donationer från föreningar i Sverige kunnat bidra med kapital som gör det möjligt för kvinnorna att utvidga sin verksamhet.

Sömmerskeskolan

Sedan ett antal år har vi bedrivit en ettårig sömmerskeutbildning i byn Orikkai. Till en början lär man sig att sy på trampmaskin. Nästa steg är att lära sig hantera en elektrisk maskin.

Ett antal konfektionsföretag, både utländska och inhemska, har på senare år etablerat sig i området och det finns ett ständigt behov av ny arbetskraft. Våra nyutexaminerade sömmerskor har högt attraktionsvärde och får snabbt anställning i konfektionsindustrin. Företagens bussar hämtar upp kvinnorna i byn tidigt på morgonen och skjutsar dem hem efter arbetsdagens slut. Arbetsdagarna är långa, 10–12 timmar, men lönen är förhållandevis god.

Tidigare har kvinnorna varit beroende av säsongarbeten hos jordägarna. Under långa perioder har de därför varit arbetslösa. De nya anställningarna inom industrin har inneburit både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola har alltså skapat en förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer på ett sätt som vi från början inte kunnat förutse.

Kvällsskolorna

Den statliga skolan på landsbygden är av mycket låg kvalitet, med utbildade lärare och brist på läromedel. För att stödja skolbarnens utbildning driver vi fyra kvällsskolor, som ett supplement till den ordinarie skolundervisningen. Vi förser barnen med läromedel, som de också kan använda i den vanliga skolan. Kvällsskolorna är mycket uppskattade och barnen kommer mangrant till undervisningen, som äger rum mellan 18-20 varje vardagskväll. Undervisningen omfattar barn i åldrarna 4-18 år.

I vårt lilla bibliotek på kontoret i Orikkai finns spel, sagoböcker och skönlitteratur både på engelska och tamil för olika åldrar. På de traditionella personalmötena brukar Britt-Louise understryka vikten av att uppmuntra barnen att läsa. De kommer från en miljö där föräldrarna är analfabeter och har därför ingen stimulans hemifrån.

Sedan 2007 bedrivs undervisning i datakunskap på helgerna i anslutning till våra kvällsskolor i Orikkai och nu även i Illupapattu.

Tack vare kvällsskolorna har våra barns studieresultat förbättrats avsevärt. Vi gläder oss särskilt åt att flera av våra flickor har satsat på utbildning. Vi har nu flickor som studerar på teknisk högskola och några som läser mikrobiologi, ekonomi och datakunskap på universitet. När de börjar arbeta överstiger deras löner i många fall fädernas inkomst. Det gör att dessa börjat inse vikten av att även döttrarna får utbildning.

Fadderbarnsprogrammen

För närvarande bedrivs fadderbarnsverksamhet huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu. Barnens familjer får regelbundet matransoner samt tvål, tandborste och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och medicin vid behov. Barnen kommer från de fattigaste familjerna med mycket låg status i kastsystemets hierarki.

Allra lägst på den sociala rangskalan befinner sig *tribals*, som tillhör Indiens urbefolkning och helt saknar kasttillhörighet. I Indien, som i många andra länder, utsätts urbefolkningen för kränkningar och maktövertgrepp. De ingår inte i byns naturliga umgänge och barnen sätts inte i skola.

Efter år av diplomatiskt arbete från Raghus sida lyckades vi övertala tribalfamiljerna att skicka sina barn till våra kvällsskolor och få byinvånarna att acceptera dem. Barnen är fadderbarn idag och deltar på samma villkor som alla andra barn i våra sammankomster.

Våra medarbetare i Ghana och Indien framför sina hälsningar och tack till alla i föreningen som stödjer och tänker på dem.

Styrelsen för A World of Friends, Sweden vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och bidragsgivare för ert stöd under år 2019 till barnen och kvinnorna i Ghana och Indien.



Britt-Louise Theglander



Monica Tillberg

Bo Tillberg



Kristina Gustafsson Frank



Ann-Sofi Ivarsson



Mona Serenius



Barbro Zimmerling Svan



Gunilla Zandrén